

DE WRAAK VAN GRADA



Drs. Frans de Vries en de handtas van Grada Vermaning. Op zijn Facebookpagina stond een simpel kwisje, misschien nu nog wel. Het ging over de handtas van Grada Vermaning. Hij had er een foto van geplaatst, met daarbij de vraag of iemand wist van wie die handtas was. Ik zal maar niet de namen noemen van wie van zijn vrienden dit wel leuk vonden. Het is te beschamend. In mijn cartoon laat ik Grada wraak nemen. Ze slaat hard terug en ik kan me zo indenken wat ze erbij roept.

'Frans, je kwam veel bij ons op het schip, je was zo aardig. Bij herhaling beloofde je dat je Tjerk zou rehabiliteren na je academische studie archeologie. En wat doe je nu? Je doet precies het tegenovergestelde. In je boek *Valsheid in gesteente* noem je een reeks ongefundeerde beschuldigingen. Dat durf je alleen maar omdat Tjerk zich niet meer kan verdedigen. Jouw methode is mensonterend en wetenschap onwaardig. Maar vergis je niet Frans, jouw boek gaat de wederopstanding van Tjerk betekenen. Ik voel het aan mijn tasje. De klap die ik je ermee geef heb je dubbel en dwars verdiend. En recht voor je kiezen. Maar ik heb ook nog een sinaasappeltje te schillen met je kompaan Niekus. Hij staat nu nog op een sokkeltje, maar niet lang meer. Let maar op.'

KG

DELEN MAG



Als eerste is het zinvol om in een boek waarin nogal wat beschuldigingen geuit worden de literatuurlijst te gaan napluizen om te zien wat er zoal ontbreekt. Ik ga hier nu nog niet alle ontbrekende artikelen opnoemen, maar het zijn er veel, en die waren altijd in het voordeel van Vermaning. De belangrijkste die ontbreekt, is deze. Over een ruzie tussen twee professoren op het Unescocongres van 1971 in Parijs. Dat was het begin van DE ZAAK VERMANING.

<https://www.apanarcho.nl/prof%20bordes%20en%20prof%20waterbolk%20in%20de%20zaak%20vermaning4.pdf>